



Ik stel me graag even aan u voor

Ik ben Sanneke Lub-Voerman, getrouwd met Manuel Lub. Samen kregen we drie kinderen.

In 1998 studeerde ik af als maatschappelijk werker aan de Sociale Hogeschool in Zwolle (Nederland). Daarna volgde ik twee jaar Bijbelschool aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee (België).

Ruim 13 jaar mocht ik als counselor bij het Centrum voor Pastorale Counseling (CPC) in België werken. In oktober 2014 startte ik als zelfstandig hulpverlener bij Asisto. Asisto werkt nauw samen met het CPC en de Evangelische Kerk in Diepenbeek.

Ik heb altijd een sterke bewogenheid gevoeld voor mensen in nood. In mijn werk zoek ik met mensen naar Gods uitweg voor hun persoonlijke problemen en problemen in hun relaties. Ook werk ik met mensen aan moeilijkheden die ze tegen komen in hun huwelijk, gezin of bij de opvoeding van de kinderen.

Loopt u rond met zorgen of problemen? Ik nodig u uit om samen Gods antwoorden daarop te ontdekken. God biedt u een hoopvolle toekomst aan. Hij is bij machte tot Zijn doel te komen met uw leven. Ik geloof dat Hij van u houdt en er voor u wil zijn in alles wat er op uw weg komt.

Asisto

Asisto is een organisatie die christelijke psychosociale hulpverlening aanbiedt.

Asisto betekent hulp, bijstand of assistentie. Dat is wat we u willen bieden om moeilijkheden in uw leven te verwerken. Om verdriet een plekje te geven. Om problemen aan te pakken en te overwinnen. Om te groeien naar een leven in vrijheid zoals Jezus dat voor ons wil.

*Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn **hulp** komen zal.
Mijn **hulp** is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.*

Psalm 121 HSV

Met welke hulpvragen kan u bij ons terecht?

- Burn-out
- Identiteitsproblemen
- Huwelijks- en relatieproblemen
- Verwerken van trauma's
- Geloofsvragen
- Depressie
- Angst
- Rouwverwerking
- Begeleiding en coaching bij vragen in de verschillende levensfasen
- Andere psychosociale problemen

Bijdragen voor consultaties

Voor een **hulpverleningsgesprek** vragen wij een facultatieve bijdrage (gift).

Om onze kosten minimaal te kunnen dekken, geven we u een *richtbedrag* van 45 euro per gesprek (1 uur).

We kiezen voor hulpverlening via giften omdat we niet willen dat financiën een hinderpaal zijn om hulp te ontvangen.

Locaties voor gesprekken

Onze hulpverleningsgesprekken vinden plaats in gespreksruimten in Limburg en Vlaams-Brabant:

Gespreksruimte 1 - Vlaams Brabant

Centrum voor Pastorale Counseling
Tervuursesteenweg 192
3001 Heverlee

Gespreksruimte 2 - Limburg

Koffieruimte, gelegen in het gebouw van de Evangelische Kerk Diepenbeek
Kempstraat 70
3570 Diepenbeek

Onze contactgegevens

Asisto

Christelijke psychosociale hulpverlening

Boomkensstraat 69

3500 HASSELT

Gsm: 0486-40 15 03

E-mail: sanneke.lub@asisto.be

Website: www.asisto.be

BTW nr. 0568.825.420

Steun ons werk

Dit werk is enkel mogelijk als we op uw steun mogen blijven rekenen. Niet elke hulpvrager kan een gift geven voor een gesprek. Doneer daarom vandaag nog en investeer in Gods plan met mensen, huwelijken en relaties.

BNP Paribas Fortis IBAN BE26 0017 2883 3929

BIC: GEBA BE BB

met mededeling van: *gift hulpverlening Asisto*



Asisto



samen op weg

christelijke psychosociale hulpverlening